

Programma Mensenrechtenfestival

Zondag 8 december, 13.30 – 19.30 uur, Grote Kerk Den Haag

13:30 - 14:00 uur: deuren gaan open	
Wees welkom en laat je inspireren op deze bijzondere dag.	
14.00 - 15.00 uur: openingspeech	
Openingspeech door Edzard Mik	Een inspirerende meditatie over rivieren als scheiding en verbinding tegelijk geeft een ander inzicht in omgaan met grenzen. Gevolgd door een muzikale Water Ceremonie, begeleid door zangeres Sanne Rambags en de betoverende klanken van water-elektronica.
15.00 - 17.00 uur: diverse activiteiten	
Dialogotafels “verwantschap met vreemden” <i>Dialogoog in den Haag</i>	Schuif aan bij een van de dialogen, waarbij professionele begeleiders gesprekken begeleiden over eigen ervaringen met verwantschap met vreemden. De dialoogvorm biedt ook ruimte om ongemakkelijke situaties met elkaar te bespreken en zo elkaar beter te begrijpen. Iedere dialogotafel heeft maximaal 8 deelnemers.
Dialogoog met migranten & ongedocumenteerden <i>Wereldhuis</i>	Ontmoet arbeidsmigranten en ongedocumenteerden met indrukwekkende verhalen over volhouden buiten de wet. Luister, leer en deel in een inspirerende dialoog.
Jongeren: Move 4 Rights expositie en actieonderzoek <i>Human Security Collective</i>	Jongeren delen hoe zij mensenrechten in Nederland versterken door actieonderzoek en impactvolle projecten. Laat je inspireren door hun verhalen en betrokkenheid!

<p>Theater en Poëzie op tekst over rivieren</p> <p><i>Muze's kus</i></p>	<p>Ontdek samen met Muze's Kus het thema "Laat het recht stromen voor vriend en vreemde". Schrijf jouw gedachten op lapjes en bouw mee aan een vredesvlaggenlijn voor 2025. Laat je raken door kunst, verhalen en de symboliek van schoenen die water overbruggen.</p>
<p>Artikel 50 grondwet lezing, discussie, aanbevelingen (spreker nog niet bekend),</p> <p><i>Een land een samenleving</i></p>	<p>Hoe bouwen we aan een samenleving die kracht haalt uit diversiteit? Tijdens deze lezing en dialoog bespreken we gelijkwaardigheid, respect en de rol van onze democratie voor álle Nederlanders. Sluit aan en denk mee!</p>
<p>Gesprekken aan het strand over diepe vragen</p> <p><i>Kleurrijk Segbroek</i></p>	<p>Ga in dialoog met vrijwilligers van diverse gemeenschappen en ontdek wat ons echt verbindt. Laat vooroordelen los en ontmoet elkaar als gelijken – met of zonder vraagkaartjes.</p>
<p>Artist's Save Haven: presentatie en performance</p> <p><i>JusticeandPeace/Shelter city</i></p>	<p>Maak kennis met Javan, een Keniaanse dichter en activist. Met zijn muziek en poëzie strijdt hij voor LGBTQ+ en vrouwenrechten, gendergelijkheid en tegen politiegeweld. Tijdens zijn verblijf in Den Haag deelt hij zijn krachtige verhalen en inspirerende missie om onrecht te bestrijden en positieve verandering te creëren.</p>
<p>Write for Rights, speeddate Talks over vervolgte mensen</p> <p><i>Amnesty International</i></p>	<p>Pitch over demonstratierecht in Den Haag. Schrijf mee voor vervolgte mensen en maak het verschil! Doe mee aan inspirerende gesprekken, speeddates over mensenrechten en ontdek het interactieve spel <i>Profiel X: Entisch Profileren</i>.</p>
<p>Gesprek met Jakob de Jonge, Dorien Dorren en Jan Pronk over "de weg van de verbeelding/imagine"</p> <p><i>Haags Café voor Recht en Vrede en The Hague Peace Projects</i></p>	<p>Ga in gesprek met Jan Pronk en Dorine Norren over de kracht van verbeelding en hoe deze kan bijdragen aan rechtvaardigheid. Laat je inspireren door grote kleurrijke schilderijen van Jakob de Jonge en zijn toelichting.</p>
<p>De hele wereld fietst in Den Haag</p> <p><i>Fietsschool Transvaal</i></p>	<p>Vrouwen van alle leeftijden en achtergronden leren bij ons fietsen. Verschillen verdwijnen: onbekenden worden vrienden, en samen fietsen verbindt, ook zonder dezelfde taal. Het geeft vrouwen vrijheid, zelfstandigheid en een gezonde, betaalbare manier om de stad te ontdekken – zelfs in culturen waar dat niet vanzelfsprekend is. Samen fietsen verbindt, ongeacht taal of afkomst!</p>

<p>Tractaartjes en gesprekken rond taal</p> <p><i>Taal aan Zee</i></p>	<p>Leerlingen van Taal aan Zee beleven het Mensenrechtenfestival als een gezellig uitje én een kans om bij te dragen. Ze helpen door taarten te snijden voor de activiteiten en doen mee aan de poëzieworkshop van Muze's Kus. Hier delen ze hun ideeën over het thema water in hun eigen taal of Nederlands, die samen een kleurrijke vlaggenlijn vormen.</p>
<p>Maak jouw masker: Show Me</p> <p><i>Digital Child Rights</i></p>	<p>Heb jij een masker op in de digitale wereld? Ben je het echt? Of is het nep? Voel jij je veilig online? Vertel jouw verhaal. Knutsel je eigen masker en maak een leuke selfie (voor of achter jouw masker). Show Me! Workshop van stichting Digital Child Rights. Alle kinderen hebben rechten in de digitale wereld!</p>
<p>Maak jouw mensenrechtenvlag</p> <p><i>Stichting Kunst en Mensenrechten</i></p>	<p>Ontdek de kracht van kunst als vrije expressie en haar verbinding met mensenrechten. In deze workshop verkennen kinderen en volwassenen samen thema's als kinderrechten, diversiteit, vrijheid en antiracisme. Na een inspirerend gesprek over mensenrechten wereldwijd, ontwerpen deelnemers een unieke mensenrechtenvlag. Deze creaties vormen samen een kleurrijke poster vol ideeën en idealen. Doe mee en draag jouw stem bij aan een creatieve viering van gelijkheid en vrijheid!</p>
<p>Presentaties en dialogen met kunstenaars in Nederland en buitenland.</p> <p><i>Stichting Kunst en Mensenrechten</i></p>	<p>Maak kennis met kunstenaars en hun werk in Nederland en buitenland. Kunstenaars die niet alleen autonome kunst maken en creatief werk verrichten, maar kunstenaars die zich met hun werk inzetten voor de rechten van de mens. Wij verwachten dat bezoekers het belang inzien van diverse kunstenaars en hun werk voor de rechten van de mens en voor de democratische rechtstaat, zowel binnen hun eigen gemeenschap en daarbuiten en daarmee een belangrijke maatschappelijke rol innemen.</p>
<p>Turkse Schilderijen</p> <p><i>Stichting Afrasia</i></p>	<p>Stichting Afrasia werkt met gezinnen die lang geleden uit Oost Turkije naar den Haag gekomen zijn. Ze behouden hun eigen cultuur in naai-ateliers, koken, activiteiten voor kinderen en hulp aan ouderen.</p>
17:30 – 18:30 uur: Dabke dans workshop	
<p>Dabke dansworkshop</p> <p><i>VluchtelingenWerk Nederland</i></p>	<p>Een highlight in het programma is de Dabke-dansworkshop, verzorgd door VluchtelingenWerk Nederland, waarbij bezoekers samen kunnen dansen op livemuziek van de Kimya Band.</p>
19:00 tot 19:30 uur: Feestelijke afsluiting	
<p>Feestelijke afsluiting en samenzang</p>	<p>Een prachtig optreden van het kamerkoor Ilmatar, begeleid door Sanne Rambags en andere muzikale talenten, waarbij iedereen wordt uitgenodigd om mee te zingen en samen het Mensenrechtenfestival af te sluiten.</p>